

# 12<sup>e</sup> zondag van de zomer

Welkom

Aansteken van de kaarsen

Orgelspel over het aanvangslied Lied 971 – Herman van Vliet (1941-2018)

Stilte

## INTREDE

Aanvangslied (staande: **Lied 971: 1 en 2**)

Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader  
en van Jezus Christus onze Heer.

allen: **Amen.**

Bemoediging en drempelgebed

vg: Onze hulp is de naam van de HEER

allen: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**

vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen: **en niet loslaat wat zijn hand begon.**

(drempelgebed)

.... door Jezus Christus, onze Heer.

allen: **Amen.**

Psalm van de zondag: **Psalm 119: 1**

*allen gaan zitten*

*aandacht voor de kinderen - de kinderen gaan naar de Kinderdienst*

Kyriegebed

Gloria

**Lied 305**

## De HEILIGE SCHRIFT

Zondagsgebed

Lezing Oude Testament: Ezechiël 33: 7-11

**Psalm 119:14 en 15**

Lezing Nieuwe Testament: Mattheüs 18: 1 en 15-20

**Lied:**

**1) Herschep ons hart (uit Zangen van zoeken en zien: no. 97)**

Herschep ons hart heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven.

Maak ons tot uw gemeente

Wees de stem die ons geweten wekt.

Verberg U niet.

Verberg U niet.

Preek

Orgelspel

**Lied: Lied 912: 1, 2, 3 en 6**

**GEBEDEN en GAVEN**

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader)  
Aandacht voor de collectedoelen  
*de kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas*  
**Lied 1014**

**ZENDING en ZEGEN**

Orgelspel: Sarabande in d minor – Georg Friedrich Händel (1685-1759)