

7^e zondag van Pasen

Welkom
Aansteken van de kaarsen
Orgelspel
Stilte

INTREDE

Zingen (*staande*): **Lied 287: 1, 2 en 3**

Groet v: Genade en vrede van God de Vader
en van Jezus Christus onze Heer.

a: AMEN.

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de HEER

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

v: (drempelgebed) ... door Jezus Christus onze Heer.

a: AMEN.

Zingen **648**

aandacht voor de kinderen

Zingen **290 – Licht van Pasen**

de kinderen gaan naar de Kinderdienst

Gebed om ontferming

Zingen Gloria **LlVo 1-1: Aan u Vader, alle glorie**

De HEILIGE SCHRIFT

Zondagsgebed

Lezing Oude Testament: **1 Samuel 12: 19-24**

Zingen: **Lied 31: 1, 3 en 4**

Lezing Nieuwe Testament: **Johannes 14: 51-21**

Zingen: **Lied 666: De Heer is opgetogen**

Preek

Orgelspel

Zingen: **Lied 670: 1, 2 en 3 Vlammen zijn er velen**

GEBEDEN en GAVEN

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Inzameling - *kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas*

Zingen: **Lied 657: 1 en 4**

ZENDING en ZEGEN

Orgelspel