

Vespers op de 3e zondag van 40-dagen 2023

Zondag Oculi - Ogen
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer (Psalm 25 : 15)

Zondag 12 maart 2023

Ontmoetingskerk  Dordrecht



Paneel 3: De naakten kleden
*Uwen evenmensche zijn naecktheyt wilt decken //
op dat god wijt doet uwer soden vlecken*

Liturgen: Dick en Corinne Steenks
Muzikanten: Marcus van Driel (orgel) en Francis van 't Hoen (dwarsfluit)
Koster: Leo Simpelaar

In stilte komen we binnen en bereiden wij ons voor

Muziek Allegro uit Sonata in E-minor – Giovanni Platti

Opening

Liturg : Nu de avond valt,

Allen : LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!

Liturg : In de lichtkring van uw liefde verzameld,

Allen : LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!

Liturg : Nu hier de avond valt,

Allen : ZINGT ONS DE STILTE UW NAAM TER EER

Stilte

Liturg : LAAT UW LICHT ONS LEIDEN!

Hymne Lied 25a

Psalmengebed Psalm 132

Liturg: Het behage U, o God, ons te redden

Allen: O HEER, HAAST U ONS TE HELPEN.

Lezen: vers 1 t/m 5

Zingen: couplet 3

Lezen: 8 t/m 12

Zingen: couplet 7

Lezen: 15 t/m 18

Zingen: couplet 10

Inleiding op de lezingen

Lezingen Matteus 25 : 35, 36a

Jezus zegt: "Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij.'

Jacobus 2 : 14 t/m 19

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan:

'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar iemand zou kunnen zeggen: 'De een gelooft, de ander doet.' Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.

Stilte

Muziek Grave uit Sonate in D-dur – Friedrich der Große

Gedicht *Mijn mantel is mijn huid*

Mijn mantel is mijn huid.
Hij koestert en omarmt mij.
Als ik hem om mij sluit,
beschermt hij en verwarmt mij.
Een stof, die zachtjes streelt,
zo kleurrijk en zo prachtig!
Ik voel mij als een prins,
zo rijk, zo sterk, zo machtig.
Mijn mantel is mijn huid.
Mijn mantel is mijn schild.
Met vrede epauletten
dwing ik mijn status af.
Wie durft zich te verzetten?
Mijn wapen tegen kou,
waag ik dat stuk te snijden?
Geef ik de helft aan jou,
wanneer ik je zie lijden?
Mijn mantel is mijn schild.
Mijn mantel zo vertrouwd!
Maar één kwam langsgereden
die, sterk als een magneet,
van liefde sprak en vrede.
Durf ik het aan, mijn huid,
mijn schild hier op te geven?

Hem achterna te gaan
en kwetsbaar, bloot te leven?
Mijn mantel voelt nu oud.

Jacqueline Roelofs-van der Linden (Medemens 4)

Canticum

Lied 221

Gebeden

Liturg: Ons gebed worde gesteld als reukwerk voor uw aangezicht.

Allen: HET OPHEFFEN VAN ONZE HANDEN ALS HET AVONDOFFER.

- voorbeden, met gezongen responsie 368d

Houd mij in le-ven, wees Gij mijn red-ding

steeds weer zoe-ken mijn o-gen naar U.

- stilte
- avondgebed

Avondlied

Lied 236 : 1, 2, 3 en 4

Zegenbede

Liturg: Laten wij de HEER loven

Allen: EN GOD DANKEN.

Liturg: Zegene en behoeede ons de barmhartige HEER.

Allen: AMEN. (gezongen)

In stilte verlaten we de kerk