

KINDERZONDAGSBRIEF

Nr 17 - 23-8-2020

Hallo allemaal,

Deze zondag is de vierde en laatste van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 22:34-40 centraal. Jezus laat hier zien waar het ten diepste om gaat bij de regels van God: God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf.

De belangrijkste regel in de wet

GEBED

Goede God,

We zijn hier bij elkaar gekomen. We horen vandaag belangrijke woorden van Jezus. U wilt dat wij van andere mensen houden. Maar U wilt ook dat we van onszelf houden, net zo veel als we van anderen houden.

En het allerbelangrijkste is dat we van U houden. Help ons om goed te luisteren naar deze regels over liefde
Amen.



Wie is de grootste superheld? https://www.youtube.com/watch?v=OUByt_2sSzQ

Sta eens even op

https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE&list=RDJmRqwQaQSgE&start_radio=1

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet https://www.youtube.com/watch?v=k9kWc_gdkSk

Dit is mijn gebod <https://www.youtube.com/watch?v=fZth0Zik7Gc>

Het bijbelverhaal

De belangrijkste regel

'Ik maak me een beetje zorgen,' zegt Levi's vader tijdens het eten.

'Waarom dan, papa?' vraagt Levi. Hij stopt een druif in zijn mond.

'Ik was net op de markt,' zegt zijn vader. 'Ik zag dat Jezus er was, en ik vind het altijd fijn om naar Hem te luisteren.'

'Ik ook!' roept Levi. Hij heeft Jezus al een paar keer gezien. Vorige week nog. Toen reed Jezus op een ezel, en Hij leek wel een koning. Alle vaders en moeders en kinderen klaptten en zongen voor Hem. Levi's vader was in



een palmboom geklommen om er takken uit te plukken. En Levi had de takken op straat gelegd, zodat de ezel daar overheen kon lopen.

'Maar waarom maak je je zorgen?' vraagt Levi's moeder. Levi's vader neemt een slok water. 'Ik weet het niet,' zegt hij. 'Maar het was zo raar. Er stonden allemaal mensen van de synagoge met Jezus te praten. Van die belangrijke mensen die veel over de boeken van Mozes weten. Wetsleraren. En die stelden Hem allemaal vragen.'

'Maar dat is toch goed, papa?' zegt Levi. 'Dat ze dingen aan Jezus vragen. Dan kan Jezus ze vertellen over God.' Levi's vader schudt zijn hoofd. 'Ik weet het niet, Levi. Ik heb het gevoel dat er iets niet klopt. Ik heb het gevoel dat Jezus in gevaar is.'

Levi snapt er niks van. Jezus maakt zieke mensen beter. Hij geeft mensen die honger hebben te eten. Hij vertelt de mensen over Gods nieuwe wereld. Hij leest voor uit de heilige boeken van Mozes. Jezus doet alleen maar goede dingen. Dan kan Hij toch niet in gevaar zijn?

Als ze gegeten hebben, glipt Levi snel het huis uit, naar buiten. Hij rent door de kleine warme straatjes van Jeruzalem, naar de markt. Er staat een grote groep mensen op het plein. Is Jezus er ook bij? Levi kan Hem niet zien.

Het is best onhandig om nog klein te zijn.

Maar Levi is slim. Hij wringt zich zo tussen de mensen door.

En kijk! Daar is Jezus. Hij staat te praten met de mannen van de synagoge, die zo veel over de boeken van Mozes weten. De mannen kijken nogal streng. Het lijkt wel of ze boos zijn.

'Jezus,' roept Levi zachtjes. Hij steekt zijn hand op. 'Hallo.'

Jezus knipoogt even naar Levi. Net alsof Hij wil zeggen: Ik ken jou wel. 'Meester Jezus,' zegt een wetsleraar. 'Ik heb een vraag voor U. Wat is volgens U de belangrijkste regel in de wet?'

Een paar andere wetsleraren grinniken. 'Dat is een strik-vraag,' fluistert een man die naast Levi staat. 'Ze hopen dat Jezus iets verkeerd zegt.'

'Waarom dan?' zegt Levi verbaasd. 'Ze willen van Jezus af,' zegt de man zacht. 'Als Hij iets zegt dat niet klopt met de heilige boeken, dan hebben ze Hem. Dan kunnen ze Hem doden.'

Levi slikt. Zijn hart begint te bonzen. Het is waar, wat zijn vader zei. Jezus is in gevaar. 'Weet Jezus dat wel?' fluistert hij. 'Weet Jezus dat ze Hem willen doden?'

De man knikt. 'Dat weet Hij.'

Oei. Als Jezus nu maar het goede antwoord weet.

Jezus glimlacht. 'De eerste en belangrijkste regel,' zegt hij, 'dat is: De Heer is je God. Houd van Hem met je hele hart.'

Levi zucht van opluchting. Ja! Dat is het goede antwoord. Dat weet Levi al vanaf dat hij nog maar een paar jaar oud was. Van God houden. Dat is de allerbelangrijkste regel van de hele wereld

'En dan is er nog een tweede regel,' gaat Jezus verder. 'En die is net zo belangrijk als de eerste.'

'Het wordt heel stil. Levi houdt zijn adem in. Als Jezus nu maar niet iets verkeerd zegt ... 'De tweede regel is:,' zegt Jezus, 'Houd net zo veel van de mensen om je heen als van jezelf.'

Het wordt stil. De mensen lachen niet meer. De wetsleraar kijkt een beetje ongemakkelijk. Alsof hij hier niet op gerekend heeft.

Levi kijkt naar de meneer die naast hem staat. Die steekt zijn duim op. 'Eén-nul voor Jezus,' fluistert hij. 'Houd net zoveel van andere mensen als van jezelf. Als iedereen dat nou ook eens zou dóen ...

Liefde-proof

Jezus zegt dat dit heel belangrijk is: De Heer is je God. Je moet van Hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand. Je hart, je ziel en je verstand horen bij elkaar. Hoe dat werkt ontdek je in het volgende proefje.

Wat heb je nodig?

- een glas
- water
- olijfolie
- stroop
- afwasmiddel
- een lepel

Aan de slag:

- Doe wat water in het glas. Het water staat symbool voor je hart.
- Voeg een scheut olijfolie toe aan het water. Wacht tot de olie op het water drijft. De olie staat symbool voor je ziel.
- Voeg aan het water en de olie een beetje stroop toe. De stroop staat voor je verstand. In het glas zie je drie lagen: je hart, je ziel, en je verstand.
- Doe nu een scheut afwasmiddel in het glas: dit is de liefde. Roer de inhoud met een lepel door.
- Wat gebeurt er? Je hart, je ziel en je verstand horen bij elkaar: houd van God met alles wat je bent

1

DOE WAT WATER
IN HET GLAS.



HET WATER STAAT SYMBOOL VOOR JE HART.

2

VOEG EEN SCHEUT OLIJFOLIE TOE AAN HET WATER.
WACHT TOT DE OLIE OP HET WATER DRIJFT.



DE OLIE STAAT SYMBOOL VOOR JE ZIEL.

3

VOEG AAN HET WATER EN DE OLIE
EEN BEETJE STROOP TOE.



DE STROOP STAAT VOOR JE VERSTAND.
IN HET GLAS ZIE JE DRIE LAGEN:
JE HART, JE ZIEL, EN JE VERSTAND.

4

DOE NU EEN SCHEUT AFWASMIDDEL IN HET GLAS:
DIT IS DE LIEFDE.
ROER DE INHOUD MET EEN LEPEL DOOR.



JE HART, JE ZIEL EN JE VERSTAND HOREN
BIJ ELKAAR: HOUD VAN GOD MET ALLES
WAT JE BENT!

Tot slot



ZEGEN

In de Bijbel staat een zegen voor alle mensen. Dat is een wens die vaak aan het einde van de kerkdienst wordt uitgesproken. En die zegenwens zeggen wij hier ook tegen elkaar:

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

Numeri 6:24-25

Volgende week: Let op je woorden!